

## VOORWOORD

In 1959 mochten wij het 10-jarig bestaan herdenken van het Sociaal Historisch Centrum. Vanzelf gaan onze gedachten dan terug naar het prille begin. Het was een armetierig plantje, dat, in een weinig zonnige bodem geplaatst, tot groei en ontwikkeling gebracht moest worden. En al zijn wij dan nog lang niet waar wij zijn moeten, wij mogen toch wel constateren, dat dank zij onze twee opeenvolgende verzorgers - de Heren Cornips en Philips - het is uitgegroeid tot een plant, waarnaar men gaarne opziet.

In die tien jaren is ons Centrum een begrip geworden voor de sociaal-historische wetenschap van ons gewest. Veel is gedaan, veel meer nog te doen. Grote terreinen liggen nog braak op het gebied van de sociaal-historische wetenschap en kennis van Limburg en het verzamelen van archieven die verloren dreigende gaan of op andere wijze ontoegankelijk zijn.

Wanneer wij mogen blijven beschikken over de nodige belangstelling en de middelen, dan zullen de naaste tien jaren nog meer getuigen van de grote betekenis, die de bestudering van de sociaal-historische bronnen voor Limburg heeft.

Ir. C. E. P. M. Raedts  
(voorzitter)